

## DE SYNAGOGE VAN BEEK

Van 1866 tot 1954 had Beek een Joodse synagoge. Deze stond in de Molenstraat, op de plek waar deze straat kruist met het Synagogepad. Het Joods monument op de hoek Burgemeester Janssenstraat – Raadhuisstraat werd destijds opgericht ter herinnering aan de verdwenen Joodse bevolkingsgroep van Beek, en in het bijzonder aan de afgebroken Joods synagoge.

Op het monument staat in het Hebreeuws en in het Nederlands: "Dit is de poort naar de Eeuwige, rechtvaardigen mogen hierdoor binnengaan". Dit is vers 20 van psalm 118. Dit vers stond ook gegraveerd boven de ingang van de synagoge.

Mede op verzoek van het gemeentebestuur van Beek heeft de Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers nu ook de precieze plek waar de synagoge heeft gestaan gemarkeerd.

Tegen de gevel van de op die plaats gebouwde woningen is een plaquette aangebracht. Deze is gemaakt door pater Math van Kampen, lid van de Stichting, en schepper van andere monumenten in Beek, waaronder het zigeunermonument in de Stegen. De plaquette geeft een afbeelding van de synagoge, met daaromheen een tekst uit Genesis: "Inderdaad, de Eeuwige is op deze plaats aanwezig, en ik wist het niet." (Gen 28, vers 16)